

## Het getuigenis van Rico

Rico is een jongen van 13 jaar, die samen met zijn ouders in een klein uitgeleefd appartementje wonen. Ik wil aan de hand van deze getuigenis vertellen, hoe we als dekenaat in Aalst bezig zijn met het bestrijden van armoede. Ik heb dit verhaal de titel gegeven:

**Altijd onderweg, altijd maar zoeken, maar nooit ergens landen of kunnen thuiskomen...**

Veel generatiearmen delen dit gemeenschappelijk gevoel: “we zijn nooit ergens thuis kunnen komen en zoeken al ons leven lang naar een warm en veilig nest, waar we aanvaard worden.”

Rico verwoordde dit als volgt: “Ik wil zo graag gewoon thuis kunnen komen.”

Een beetje een vreemde uitspraak, dus ik vroeg: “Wat bedoel je dan met thuis komen?”

Hij antwoordde: “Gewoon, een leuke plek hebben om te wonen. Net zoals mijn klasgenoten.”

Vanuit de kant van zijn ouders gezien: “We zouden hem zo graag die plek en een betere kindertijd willen geven. We willen zo graag breken met die negatieve geschiedenis.” Voor ons is dat: “Rico op een positieve manier groot zien worden en een diploma zien halen, zodat hij later een goed werk vindt.”

Je zou de rode draad van Rico’s ouders als volgt kunnen omschrijven: van hier naar ginder, al van toen ze klein waren. Van alles meegemaakt, in instellingen geplaatst, bij burens gewoond. Familiebanden onderweg kwijt geraakt. Problemen met de deurwaarder. Weggetrokken, weg van de problemen, op zoek naar een plek waar het beter zal zijn. Om er een warm nest voor Rico te bouwen.

Rico’s ouders willen graag gezien worden als ouders die het beste voorhebben met hun kind. Maar hun gebroken levensgeschiedenis maakt het hen niet gemakkelijk. Het is niet vanzelfsprekend om de verlangens of de talenten van je kind op te merken, als je hoofd vol zorgen zit. Of als je geen zekerheid hebt over de meest basale levensvoorzieningen zoals: een droog en verwarmd huis in de winter, voldoende inkomen, gezonde voeding,...

Rico liet mij enkele filmpjes op zijn GSM zien. Het waren filmpjes van hem en zijn klasgenoten, die een paar grappige sketches naspeelden die ze op het internet gevonden hadden. Rico blijkt hiervoor talent te hebben. Maar een klein beschimmeld appartementje, is geen ideale voedingsbodem voor opgroeiend talent. In de kunstacademie, met haar opleiding woordkunst, theater en drama zou Rico zijn talent wel verder kunnen ontwikkelen...

Uit wetenschappelijk onderzoek over de invloed van chronische armoede op kinderen blijkt, dat zij in hun lichamelijke, emotionele en sociale ontwikkeling belemmerd worden. De impact van hun armoede is zichtbaar op alle niveaus in hun leven (in het gezin, de school, de buurt, de vrije tijd,...) en vaak door de verschillende generaties heen.

Tegen deze achtergrond gezien, is het duidelijk dat de steun van betrokken anderen, heel cruciaal is. Er zouden continue inspanningen moeten geleverd worden om deze kwetsbare groep te versterken en om de risicofactoren te verzwakken.

Daarom willen we er als kerkgemeenschap voor kiezen om deze kwetsbare mensen te helpen. We willen als christenen, het ongeloof afleggen dat wij niets voor een gezin als dat van Rico kunnen doen en solidair gaan staan met iedereen die zich vandaag inspant om onze samenleving warmer te maken.

Wie graag een recept wil: door tijd te nemen om naar hen te luisteren en zo vriendschap te sluiten, kan je al heel wat voor hen betekenen. Bewonder hen foto’s, speel een partijtje voetbal mee, vraag of je kan helpen met het huiswerk van de kinderen, toon interesse in wat hen bezighoudt en besef ondertussen dat je vooral bezig bent om een relatie met hen op te bouwen.

En dat vraag moed van onze kant. We worden als christenen door God geroepen om kwetsbare mensen bij te staan. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. We kunnen hen het best nabij zijn, door hun armoede, hun pijn, hun moeite en vreugde van het dagelijkse leven samen te delen.

Rico en zijn ouders hebben nood aan ondersteuning, bemoediging en hoop. Rico heeft nood aan iemand die hem steunt en kansen biedt, zodat hij goed kan groeien en groot worden.

Jezus is hierbij ons grote voorbeeld. In Hem herkennen we iets, waar we allemaal naar verlangen en dat ons met elkaar verbindt, namelijk: ware liefde die zichtbaar wordt in kwetsbaarheid en steeds nieuwe kansen biedt. Hij nodigt ons uit om elkaar liefdevol te ondersteunen. Niet uit eigen kracht, maar puttend uit Zijn liefde mogen wij elkaar en anderen (ook kwetsbare mensen) leren liefhebben, zoals Hij ons onvoorwaardelijk liefheeft.

Als we er in slagen om onze vooroordelen en (vaak goed bedoelde) adviezen op te schorten, komt er ruimte in ons leven vrij om te horen waar een jongen als Rico naar verlangt. En dan krijgt God ruimte om Zijn liefde door ons heen weg te schenken aan hen die deze het hardst nodig hebben.

Eén ding is zeker: wie op weg wil gaan met kwetsbare mensen, zal ongetwijfeld met zichzelf geconfronteerd worden. Wie zijn leven wil delen met anderen, zal gaandeweg ontdekken dat dit geen eenvoudig of goedkoop concept is. De liefde waarmee God ons bemint is namelijk een liefde die Zichzelf wegschenkt. Zoals een brood dat je in stukken breekt en met elkaar deelt, zodat alle tafelgenoten voldoende te eten krijgen. We worden vandaag door God uitgedaagd: mag Rico mee aan onze tafel aanschuiven?

We hebben in het dekenaat nagedacht, op welke manier we dat nu praktisch kunnen doen en hebben er vervolgens voor gekozen om jongeren als Rico te helpen. Hiervoor hebben we het project JUBE KIDS opgericht. JUBE KIDS wil kwetsbare jongeren helpen bij hun zoektocht naar financiële of materiële middelen, zodat ze hun talenten goed kunnen ontwikkelen. We willen hen helpen, zodat ze op een waardige manier kunnen deelnemen aan een opleiding, trainingen en activiteiten, die aansluiten bij hun interesses en vaardigheden (d.w.z. even goed voorbereid en uitgerust zoals alle andere kinderen).

Op die manier kunnen ze de vaardigheden aanleren die ze nodig hebben om een betere toekomst te verwerven. Als kinderen hun verworven vaardigheden en talenten kunnen aftoetsen met andere kinderen, groeit daarmee ook hun zelfvertrouwen en zelfbeeld.

Ik wil jullie van harte uitnodigen om deelgenoot te worden van ons project, dat als doel heeft om een blijvend verschil te maken in het leven van een aantal kwetsbare kinderen. Ieders hulp is broodnodig, want de nood is groot. Of je nu jong of bejaard bent, actief of niet actief: Jezus roept iedereen.

Er zijn verschillende mogelijkheden, die allemaal nodig en ontzettend belangrijk zijn. Zo kan je bidden voor kwetsbare mensen en onze projecten. Je kan de contactpersoon worden van je parochie, die af en toe iets wil meedelen van waar we mee bezig zijn. Je kan deel worden van een netwerk van mensen die mee helpen zoeken naar dringende materiele hulp voor mensen in nood. Je kan buddy worden van een kwetsbaar gezin. Je kan meter of peter te worden van een kwetsbaar kind als Rico. Je kan als persoon, als gezin, als vereniging, als bedrijf, als parochie of op eigen gekozen manier het meter- of peterschap opnemen.

Kinderen als Rico, zijn totaal afhankelijk van anderen en kijken vol verwachting uit naar hulp en ondersteuning. Vanuit het evangelie weten we, dat Jezus hen bewogen aankijkt. Hij strekt Zijn armen vol ontferming naar hen uit. Maar Hij heeft onze handen nodig om te kunnen doen wat goed, solidair en barmhartig is. Zijn we bereid om met Jezus samen te werken en ons brood te delen met een kwetsbaar kind als Rico?